



Maranatha Mare

Februari 2021

Jaargang 48 No 1



De Tunnel

Aan het einde van de tunnel,
kijk, daar wordt het langzaam licht.
Houd nu maar je moede ogen
elke dag daarop gericht.
't Lijkt misschien wel of de hemel
en de zon niet meer bestaan,
maar wanneer de uitgang opdoemt
werelden weer opengaan.

Aan het einde van de tunnel
die je levensstrijd verbeeldt,
zult je zien dat God de zorgen
altijd met jou heeft gedeeld.
Nu nog in jezelf gevangen
en door bange smart ontwricht,
kom je dan weer als herboren
in de schoonheid van het licht.

Tunnels kunnen nog zo smal smal zijn,
vol gevaar en eind'loos lang,
er komt altijd weer een einde
aan zo'n troosteloze gang.
Kind, houdt dit altijd voor ogen,
ook al ga je heel alleen:
Vader leidt je door het duister
van de diepste tunnel heen.

Frits Deubel

“Gods Zegen Toegewenst – Gedichten vol beloften”

Wat de ogen zien

En weer kwam er een mededeling van de president.

En weer mogen wij niet naar de kerk.

En weer moet alles op computer.

En weer hebben we geen wijn bij het eten.

En weer ...

Omdat dit “en weer” is, weten we nu al zo’n beetje hoe het moet, of kan. De zondagviering moet zonder elkaar. Een kaars aansteken thuis. Lezen. Bidden. Nadenken. Als er anderen in huis zijn, de eigen reflectie misschien ook met elkaar delen. In ieder geval, hebben we geleerd, moet een zondag *anders* zijn, een verbreking van het zieldodende ritme. Een zondag kan niet ook nog voortrollen zoals al die andere dagen. Daar wordt je gewoon gek van.

Ik verlang naar de lockdown zondag routine bij mijn moeder thuis. Vroeg ’s morgens even naar de zee wandelen. Om 09h00 de eredienst over de radio. Soms is de voorganger een bekende of een oud-student. Vaak is die iemand uit de bruin gemeenschap met de melancholische klank van hun zang.

Na de dienst even de woordpuzzels uit de krant samen proberen oplossen. Over de radio zijn er tussendoor ook nog programma’s over taal en wetenschap. En om 12h00 “Nick se goed”, een muziekprogramma van omroeper Nick de Jager, bekend uit mijn kindertijd, met interessante informatie over componisten en zangers. Hoort mijn moeder graag. Om 13h00 het nieuws en dan even samen lunchen.

In Pretoria kan wandelen ook, alleen niet naar de zee. Verder is er geen moeder, geen puzzels, geen samen lunchen. De radio-eredienst en -programma’s zouden wel kunnen, maar ik ben toch geen radioluisteraar! Nou ja, tijdens de programma’s zou ik wel eens huis kunnen schoonmaken, want dat moet ook gebeuren.

Dus probeerde ik een lockdown zondag routine in Pretoria. Voor de eredienst stak ik kaarsen aan en ging zitten. De eredienst is vanuit de bruin gemeenschap, hun zang aangrijpend en de predikant sprak met grote diepgang en echtheid over de uitdagingen van menszijn en het leven.

De lezing ging over Jezus en Zacheüs, de kleine man die in een boom klom om Jezus *te zien*. Zacheüs, de tollenaar – geen populaire beroep onder de mensen. Zacheüs, de randfiguur.

De boodschap ging over hoe Jezus leefde en optrad tegen die mens van wie andere gelovigen niet veel dachten en met wie ze niet sociaal wilden omgaan. En toen zei de voorganger woorden die bij me bleven hangen: “Als gelovigen kijken we *naar Jezus*. Misschien zullen we ook eens een keer kijken *door de ogen van Jezus*.”

Zie ik mezelf door de ogen van Jezus, dan zie ik er heel anders uit dan hoe ik mezelf zien, hoe dat beeld in de spiegel eruit ziet, hoe dat beeld dat anderen zien, eruit ziet. Jezus ziet de waarheid. Er is niets voor hem te verbergen – niets van wat ik graag voor mezelf en anderen zou willen verbergen. En toch, ten spijten daarvan, kijkt Jezus me aan met deernis, liefde en vergeving. Met zachte ogen.

Niet-oordelend. Met medelijden. Met een diepe en innige verbondenheid. *Stel je voor ik kan mezelf door Jezus ogen zien!*

Zie ik de mensen om mij heen door de ogen van Jezus, dan zien ook zij er heel anders uit. Anders dan hoe ik ze altijd zie. Anders dan hoe ik over ze denk en beoordeel wat ze doen. Jezus ziet ook de waarheid over hen want er is niets voor hem te verbergen – niets van wat ze met hun machtspelletjes en pogingen tot zelfhandhaving proberen te verbergen. En toch, ten spijten daarvan, kijkt Jezus hun aan met deernis, liefde en vergeving, met aanvaarding, medelijden en solidariteit.

Stel je voor ik kan de mensen om heen door Jezus ogen zien!

Door andere ogen gezien, ziet alles er anders uit. Wie anders ziet, kan ook anders gaan doen. Wie zichzelf door de eerlijke doch zachte ogen van Jezus heeft gezien, kan niet anders dan om de ander ook met eerlijke doch zachte ogen aan te kijken.

En dan komt er van binnen uit beweging – ten goede.

In deze tijd waar we van dag tot dag leven met dat zieldodende “en weer, en weer, en weer”, proberen we als gelovigen onze weg te vinden door op te kijken naar God – *ik sla mijn ogen op naar de bergen*. Proberen we onze weg te vinden door te kijken naar Jezus – *behold, the Lamb of God*.

Maar we kunnen ook een keer kijken *door de ogen* van Jezus. Dan ziet alles er *anders* uit. Dat *anders* kan doorbreken door het zieldodende “en weer, en weer, en weer”. Zielsverkwikkend, leven gevend *anders*.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Onze Mike Knoester is overleden op 1 december 2020, rustig in zijn slaap, 2 dagen voor zijn verjaardag. Zijn uitvaartdienst vond plaats in de Maranatha kerk op zaterdag 5 december 2020, met Ds Yolanda Dreyer als voorganger. Wij dragen steeds in onze gebeden de familie, kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Verderop volgt de toespraak van kleinzoon Clyde Groenewald.

Op 28 december 2020 heeft onze regering aangekondigd dat wij weer terug gaan maar Level 3 lockdown, en daarmee de mededeling dat wij geen kerkdiensten mogen houden. Als gevolg van die beperking hebben wij in 2021 nog geen erediensten gehouden, de Mare roosters ten spijt.

Op 11 januari is de lockdown nog eens verlengt tot 15 februari 2021. Dat betekent zo wie zo dat er geen erediensten in de Maranatha kerk zullen zijn tot en met 14 februari.

Deze Mare heeft geen dienstrooster en ook geen agenda, wij wachten af wat voor maatregelen er komen in februari.

Graag herinneren wij u voor uw maandelijkse bijdragen, en potentiële extra collecte bijdragen.

Potentiele erediensten in februari zullen wij bekend maken via Facebook en email en WhatsApp.

Wij publiceren steeds de wekelijkse overdenking op Facebook en sturen het uit via email en WhatsApp.



Minnekus Knoester

Echtgenoot, Vader, Opa, Grootvader en vriend

3/12/1934 – 1/12/2020

Middag familie en vriende,

Ek wil graag die volgende bedankings maak:

Discovery/Netcare 911 vir hulle vinnige diens, dit was behulpsaam, vriendelik en professioneel.

Avbob dankie vir alle hulp met alle reëlings, die familie waardeer dit opreg.

Familie en vriende

Ek wil net ieder en elk van julle bedank vir elke oproep en sms en elke bydrae wat gemaak is; die familie waardeer julle ondersteuning in hierdie hartseer tyd.

Ek wil graag dankie sê:

- *vir Stefan vir die speel van die orrel.*
- *vir Pa Nick, tannie Caroline en Renier vir al die reëlings vir die gedenkdiens.*
- *vir Renier vir die hulp Dinsdag oggend. Dit was 'n moeilike dag en niemand het reguit gedink nie. Jy het koel kop gebly en Discovery, Avbob and Karen gebel en die reëlings begin maak. Ons waardeer dit regtig, want ons almal het net daar gesit en wonder.*
- *vir Chantal vir die verversings wat jy gereël het.*
- *vir Charlene, alhoewel oupa so nou en dan op 'n dieet was, het jy nog steeds gesorg vir iets soet en lekker, dankie vir wat jy vir hom gedoen het die laaste klompie jare.*

Daar is een persoon wat ek wil spesiaal wil uitsonder: tannie Caroline. God gaan jou nog lank seën, jy het die laaste paar jare mooi agter Oupa gekyk, dit was nie altyd maklik nie. Soms het jy die hulp nodig gehad van Pa Nick, Renier of Oom Gert, dankie vir julle hulp. Een van die gebooie in die Bybel

sê: eer jou vader en jou moeder, jy is 'n goeie voorbeeld hiervan en jy het vir ons almal gewys hoe dit gedoen moet word. Dankie is seker nie eens genoeg nie, maar ek glo Oupa en Ouma staan breë bors daarbo en sê: "dis ons dogter daai!". Ek glo jy het hulle baie trots gemaak.

Maranatha kerk en Dominee Yolanda

Ek wil graag vir dominee Yolanda en die kerk bedank: dankie dat ons die diens hier kon hou, dankie vir die mooi diens – ek glo dis presies wat oupa wou hê. Oupa was 'n groot man van die kerk, hy was 'n lidmaat van die kerk vir baie jare, sy kinders en kleinkinders is lidmate hier en sy agterkleinkinders is hier gedoop. Oupa het sy fondasie hier gebou, was 'n goeie voorbeeld vir ons, dis hoe dit moet wees. Oupa se kerk was sy trots, hy was trots op dominee Yolanda. Hy het baie vriende hier gehad, wat moontlik later familie geword het. Nadat Ouma oorlede is, was die kerk al wat hy oorgehad het. Yolanda mag God jou nog verder sien met die goeie werk wat jy doen vir ons kerk, Oupa se kerk.

Ek wil afsluit met die volgende: ek het oupa 19 jaar gelede ontmoet. Hy was 'n opregte en reguit mens, ek het altyd geweet waar ek staan met oupa. Die eerste keer dat ek vir oupa ontmoet het was ek skrikkerig, ek vir Wanda gesê het jy gesien hoe groot oupa se hande is! Soos die jare verby gegaan het, het ek besef dat oupa die rots van die familie is. Ek het baie geleer by oupa en ek streef daarna om net so 'n goeie man vir my vrou en pa vir my kinders te wees soos oupa. Oupa het die wysheid van Salomo gehad, was net so sterk soos Simson en het Jesus gevolg soos David; in my oë was oupa perfek. My sondae oggende op pad kerk toe gaan nou leeg was. Ek gaan nou met my vrou moet gesels, want oupa is nie meer daar vir ons rugby praatjies nie. Oupa het alles geweet wat by die Leeus aangaan en so nou dan en iets oor die Bulle. Politieke praatjies gaan ek nie mis nie, dis wanneer oupa kwaai geklink het. Die praatjies oor die afsterwe van ouma Rina was nie so lekker nie. Ons het almal saam gehuil oor die verlange na ouma Rina, maar verander ek die praatjie liewer na sport, dan was oupa weer so sterk soos 'n leeu.

Dankie vir oupa se liefde teenoor my en my gesin – ons gaan oupa mis.

Clyde Groenewald

Om in te ent of nie: Die mallemeule van die Covid-19-entstofdebat

'n Paar jaar gelede begin ek navorsing doen oor die gebruik van vitamien-aanvullings. Ek ontdek daar is gerekende navorsers wat sterk uiteenlopende opinies het. Dit help my niks – hoe gaan ek 'n besluit maak? Op die ou einde besluit ek om die saak in die praktyk te toets. Ek probeer toe twee verskillende produkte: die een was 'n mors van geld en die ander een het 'n reuseverskil in my algemene gesondheid teweeggebring.

Die afgelope weke doen ek soortgelyke navorsing oor Covid-19-entstowwe en lees uiteenlopende standpunte. Aan die een kant word inenting beskou as 'n belangrike instrument om die virus te stuit en menslike lewe op die een of ander manier te laat voortgaan. Daar is egter ook sterk weerstand omdat dit beskou word as 'n mediese risiko, en/of gepropageer word as 'n globale spioenasie-strategie om elektroniese opsporingstelsels in mense te plaas. Tussen die magdom inligting wat alles as feite versprei word, is die een of ander maatstaf nodig – 'n raamwerk om te leef met wat ons weet

en wat ons nie weet nie. Om jou weg te vind tussen die navorsing, jou geliefdes se opinies en die wegholtrein van sosiale media, is balans lewensbelangrik. Dit berus op 'n gelytydige openheid tot kennis en 'n erkenning van die grense van daardie kennis. Daardie balans moet geoefen word.

Op ons kontinent het ons 'n bewese tradisie van inenting, omdat ons hier meer as elders ervaring het van die verwoesting wat virusse en pandemies kan saai. Kinders word vroegtydig ingeënt teen onder andere tuberkulose, difterie, polio en masels. Daarom is die huidige gekibbel oor Covid-entstowwe vir my haas onverstaanbaar. Die verspreiding van ongegronde gerugte en absurde samesweringsteorieë oor die een of ander biologies-elektroniese beheermeganisme is gewoon kwaadwillig. Wees eerder waaksaam dat entstowwe nie ekonomiese en politieke speelballe word nie.

Soos Paulus, wil ek dan nou vra: Wat kan ons van al hierdie dinge sê? Kortweg: *Trust in God, but lock your car* (vertrou op God, maar sluit jou motor). Dit is 'n bekende gesegde om iets uit te druk van 'n lewe van gelyktydige kennis en vertrouwe. Van weet en nie-weet. Van geloof, sowel as gesonde verstand. Die een kan nie sonder die ander nie. Dit is tog 'n hoeksteen van ons belydenis oor 'n lewe saam met God.

'n Bykomende remedie is natuurlik om skertsend kommentaar te lewer op die mallemeule waarop ons tans ry:

*o, ons is so bang
ons is bang die virus gaan ons vang
wat sal ons doen om weg te kom?
miskien 'n rukkie sit in die son?
'n suurlemoen met oggend-tee?
tuisbly, en die bure by die polisie aangee?
maar wag, daar is 'n plan
om hierdie onsekerheid vinnig te verban
ons kry 'n pot, maak 'n lekker dik sop
en dis dit emmersvol, aan almal op:
twee bekere onkunde en agterdog in groot maat
vinnig opgekook op 'n warm plaat
om seker te maak dat almal eet
hou 'n handvol soetkoek-leuens gereed
verpak dit in houers van vryheid van spraak
bemark dit as die reg om keuses te maak
want wat kan dan nou lekkerder wees
as 'n happie om die werklikheid te genees?
só gevoed, kan ons gaan slaap
die virus en die entstof is blote verbeelding: opgemaak.*

De inauguratie van Biden was een eredienst voor de democratie

23 januari 2021

Toen Joe Biden afgelopen woensdag aanstalten maakte de eed af te leggen als president van de Verenigde Staten, gebeurde er in mijn lichaam iets merkwaardigs. In mijn knieën voelde ik een lichte tinteling die de spieren in mijn benen aanspoorde hetzelfde te doen als al die aanwezigen bij de westzijde van het Capitool in Washington: opstaan. Alsof ik bij een mis aanwezig was. Een mis is, naast het vieren van het Mysterie, immers ook een subtiel samenspel van zitten, opstaan, knielen en weer gaan zitten.

Om u gerust te stellen: ik bleef zitten. Maar het wil toch wel wat zeggen dat ik überhaupt de aandrang voelde te gaan staan bij het aanschouwen van deze ‘eredienst voor de democratie’, compleet met een uitgekiende liturgie, met voorgangers en gebeden.

Gelukkig zond CNN niet alleen de ‘mis’ uit, maar ook alles eromheen. Terwijl in ons land iedereen het over de avondklok had, werd het in Washington steeds meer dag. Ik keek toe hoe de leden van de muziekkapel hun plekken innamen, hun mondkapjes nog op. Niet veel later kwamen de genodigden aan, de kerkgangers dus. Zoals ik vroeger in de kerk altijd omkeek wie er in de banken plaatsnamen, lette ik nu aandachtig op wie er uit de limousines stapten. Naarmate de tijd vorderde, vulde het terras zich met onbekende, maar ook bekende gezichten. Bernie Sanders zat er, in zijn dikke winterjas en met enorme gebreide wanten, bij alsof hij een parkeerplaats moest bewaken. Het enige wat ik miste was geroezemoes. Gedempt geluid van druk gepraat dat je hoort als een viering op het punt staat te beginnen.

Het is lang geleden dat een gebed mij zo aangreep

Toen de wijdeling – Joe Biden dus – had plaatsgenomen, kon de plechtigheid waarin de tweede rooms-katholieke president van de Verenigde Staten zou worden ingezworen dan eindelijk beginnen. De 87-jarige jezuïet Leo O’Donovan sprak de invocatie ofwel de aanroeping uit. Het is lang geleden dat een gebed mij zo aangreep. “Wees ons nabij, Heilig Mysterie van Liefde, als wij samen dromen. Help ons om, onder onze nieuwe president, het volk van dit land te verzoenen, blaas onze droom nieuw leven in, en voed die met vrede, gerechtigheid en blijdschap die uit de liefde overstroomt.” Lady Gaga zong een ‘hymne’: The Star-Spangled Banner, het Amerikaanse volkslied. Haar optreden had op mij hetzelfde effect als dat van de solozangeres van het kerkkoor uit mijn jeugd. Je houdt je adem in, bang als je bent dat ze de hoge noten niet haalt. Gelukkig triomfeerde Lady Gaga.

Vervolgens werd Kamala Harris ingezworen als vicepresident. Niet lang daarna plaatste Joe Biden zijn linkerhand op een immense Bijbel die al 127 jaar in het bezit is van de familie Biden en legde de eed af, die korter duurde dan ik verwacht had. In zijn toespraak haalde hij Psalm 30 aan (‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’) en citeerde hij uit de De stad van God van de heilige Augustinus. De president die uit de Bijbel citeert en heiligen aanhaalt, het lijkt de

gewoonste zaak van de wereld in Amerika, waar het geloof nog altijd een grote rol speelt in de samenleving.

Wij Nederlanders weten ons vaak geen raad met religieuze uitingen in het openbaar. We vinden het raar of halen onze schouders erover op. Het religieuze bewustzijn verlaat ons steeds meer, zoals je ook een taal kunt verliezen. Toen koning Willem-Alexander in zijn meest recente kersttoespraak de apostel Paulus citeerde, reageerden theologen blij verrast, maar moest predikant Ad van Nieuwpoort toegeven op Nu.nl: "Veel Nederlanders hebben geen idee meer wat er in de Bijbel staat".

Een gedicht met de zeggingskracht van een gebed

Hoewel Biden de retorische gaven van bijvoorbeeld zijn voorganger Barack Obama mist, had zijn toespraak af en toe de allure van een preek. Met veel herhalingen en van religie doordrenkte taal. Hij hield zelfs even pauze voor een stil gebed, om zo de 400.000 Amerikanen te herdenken die aan corona zijn overleden. Hier moest niet alleen een ontheiligde tempel van de Amerikaanse politiek opnieuw worden gewijd, maar ook een land worden geheeld. In meerdere opzichten.

Het mooiste op dit vlak moest toen nog komen. Amanda Gorman, 22 jaar, jongste dichter van dienst ooit. Haar gedicht *The Hill We Climb*, dat ze bij de inauguratie voordroeg, voelde aan als een gigantische pleister voor een 'natie die niet gebroken is, maar eenvoudigweg nog niet af'.

Een gedicht met de zeggingskracht van een gebed.

Stijn Fens

Trouw-redacteur Stijn Fens volgt de katholieke kerk al decennia op de voet en schrijft columns over het geloof en zijn persoonlijk leven.

<https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-inauguratie-van-biden-was-een-eredienst-voor-de-democratie~b3adda70/>

Joe Biden: de tweede katholieke president van de VS

'Juist hij kan Amerikaanse christenen verzoenen, ook de conservatieven'

Tot nu toe was John F. Kennedy de enige katholieke president van de VS. Maar met de democraat Joe Biden krijgen de Amerikanen deze week opnieuw een rooms-katholieke roerganger. Hij maakt er geen geheim van dat hij katholiek is én dat zijn christelijke geloofsovertuiging steun gaf toen persoonlijke tragedies hem hard troffen.

Om met dat laatste te beginnen: de rozenkrans die Joe Biden altijd bij zich draagt, is het exemplaar van zijn in 2015 aan kanker overleden zoon, Beau.

Auto-ongeluk

Zijn geloof hielp Biden, die de 46e Amerikaanse president wordt, naar eigen zeggen met immens verdriet in zijn leven om te gaan. In de winter van 1972 verloor hij zijn eerste vrouw Neilia en zijn 1-jarige dochtertje Naomi bij een auto-ongeluk.

De zondagse mis

Als het even mogelijk is, schrijft dagblad *Trouw*, bezoekt Biden de zondagse mis in de St. Joseph's Church in Greenville, een stad in zijn thuisstaat Delaware. Ook op *election day* bezocht hij de mis. Joe Biden en zijn huidige vrouw (Jill) komen volgens de krant altijd iets te laat en gaan voor het einde

van de viering weer weg, iets wat wel meer katholieken doen. Overigens heeft hij in 2016 ook al eens paus Franciscus ontmoet, in het kader van de strijd tegen kanker.

Joe Biden: 'Een theologische katholiek'

Zelf schreef Joe Biden in 2007 in zijn boek *Promises to Keep: On Life in Politics*, dat hij “net zoveel een culturele katholiek was, als een theologische katholiek. Mijn gedachten over het individu, over familie, over gemeenschap, over de wereld als geheel – ik ontleen ze rechtstreeks aan mijn geloof. Het gaat niet zozeer om de Bijbel, de zaligsprekingen, de Tien Geboden, de sacramenten of de gebeden die ik leerde. Het gaat om de cultuur.”

Tijdens zijn overwinningstoespraak citeerde hij uit Prediker 3: “The Bible tells us that to everything there is a season – a time to build, a time to reap, a time to sow. And a time to heal. This is the time to heal in America.”

'Mijn geloof zal een anker blijven'

In het najaar van 2020 schreef Joe Biden dit in een artikel voor Christian Post: “Mijn katholieke geloof heeft een belangrijke waarheid in me ‘gestampt’ – dat iedere persoon op aarde gelijke rechten en waardigheid heeft, omdat we allemaal geliefde kinderen van God zijn.” Hij beloofde dat zijn christelijke principes “alles wat ik zal doen zullen blijven vormen. Mijn geloof zal een anker voor me blijven, zoals het dat mijn hele leven was.”

Pro-life

Ook in de meest recente presidentsverkiezingen ging het, zoals te verwachten was, vaak – en verhit – over abortus.

Donald Trump laat keer op keer duidelijk blijken dat hij pro-life is – wat voor veel christenen een belangrijke reden was om op hem te stemmen.

Biden neemt, ook al is hij belijdend katholiek, een ander standpunt in en wordt daar hard op afgerekend in sommige christelijke kringen (“*He is against God and he will hurt the Bible,*” waarschuwde Trump).

Persoonlijk gelooft Joe Biden dat het leven bij de conceptie begint, maar hij erkent dat anderen die visie niet delen en hij wil zijn opvatting niet opdringen, stelt een ‘Biden-profielschets’ op de site van de Katholieke Universiteit Leuven. Om die reden steunt hij, in tegenstelling tot Trump, het wettelijk recht op abortus in de Verenigde Staten. ‘Juist omdat zij pro-life zijn’

Opvallend was dat een groep bekende *pro life evangelicals* in de VS, onder wie auteur Richard Foster en Jerushah Duford (kleindochter van Billy Graham), in aanloop naar de presidentsverkiezingen aankondigde tóch op Biden te gaan stemmen.

Publicist, spreker en theoloog prof. Willem Ouweneel schrijft op zijn website dat zij dit deden “juist omdat zij pro-life zijn”.

'Méér dan abortus en euthanasie'

Willem Ouweneel legt uit: “Denk aan de armen (door Trump budgettair compleet verwaarloosd), de medische zorg (Obamacare, die er vooral voor de zwakken was, is door Trump afgebroken), racisme (Trump weigert racistische groepen echt te veroordelen) en klimaatverandering (door Trump

stelselmatig gebagatelliseerd en zelfs verergerd). *Dat zijn net zo goed pro-life zaken.* Het gaat bij ‘het leven’ om heel wat méér dan abortus en euthanasie.”

Bijbelse ethiek

Zij geloven, schrijven ze in hun verklaring, dat de standpunten van Joe Biden “meer in overeenstemming zijn met de Bijbelse ethiek dan die van Donald Trump. Terwijl wij ons blijven inzetten voor verandering in wetgeving rondom abortus, dringen we bij evangelicals erop aan op Joe Biden te stemmen bij de presidentsverkiezingen.”

‘Vooral het verrijzenisgeloof’

Joe Biden spreekt regelmatig expliciet over zijn katholiek geloof. Maar ook als hij dat niet doet, kun je – aldus het eerder aangehaalde artikel op de site van de KU Leuven – merken dat dit geloof hem inspireert: “Hij gebruikt beelden die verwijzen naar zijn geloof (-). Vooral het verrijzenisgeloof, toch de kern van het christendom, is bij hem heel sterk aanwezig, wat direct te maken heeft met de vele tragische gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. Hij haalt uit het geloof kracht en steun in moeilijke momenten van het leven, hij is er ook van overtuigd dat dit geloof een natie uit een crisis kan helpen. Het geloof van Joe Biden is in ieder geval van een totaal andere orde dan wat we bij Donald Trump te zien kregen.”

‘Echt geloof en serieuze naastenliefde’

“Trump is ook als christen een opportunist,” analyseerde Herman Veenhof op 11 januari in het *Nederlands Dagblad*. “Bijbelkennis, maar vooral dienend denken zijn hem vreemd. Juist Joe Biden, die misschien linksig is en niet altijd heldhaftig, maar zijn hele leven blijk gaf van echt geloof en serieuze naastenliefde, kan Amerikaanse christenen verzoenen, ook de conservatieven onder hen. Na Trump liggen vele wonden open, maar land en volk verkeren niet in een hopeloze situatie. De rechtsstaat Amerika staat overeind en de nieuwe president kan zijn volk voorgaan op de weg naar echte normen en waarden.”

*Geschreven door **Gert-Jan Schaap**, Redacteur Visie Magazine*

<https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/joe-biden-de-tweede-katholieke-president-van-de-vs>

Verjaardagen februari 2021		
1 februari	Claudia Schmidt	
2 februari	Margreet Gaymans	011 608 2088
3 februari	Janny Pol	082 561 1623
4 februari	Jurgens Bekker	082 650 6572
5 februari	Wilma de Jong	082 376 0308
7 februari	Hetty Venter	082 665 9134
12 februari	Wessel Reintjes	011 828 5236
16 februari	Maaike van der Toorn	011 827 5822
18 februari	Emmy Reinten	011 679 1434
23 februari	Gina Bianchi	
24 februari	Matthias Boer	
26 februari	Charleen Strydom	011 436 0210
26 februari	Leon Venter	082 444 2345
26 februari	Catrien de Wee	011 435 5943
29 februari	Emma Schutte	

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h30 – 13h30	Jan-Willem Hoorweg 011 726 1409 / 082 557 0047 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za